

Adventscollectes 2023

Dit jaar zijn de collectes in adventstijd bestemd voor de Doperse Dis in Groningen.

De Doopsgezinde Gemeente Groningen organiseert al zo'n 11 jaar als diaconale activiteit maandelijks een gratis maaltijd voor dak- en thuislozen, genaamd de Doperse Dis, gerund door een dertigtal vrijwilligers en ondersteund door de predikant.

Het bestuur van de Dis, klankbordgroep geheten, is een zelfstandig onderdeel van het diaconaal gebeuren met een eigen kas en financiële verantwoording in samenwerking met de diaconiewerkgroep.

Gemiddeld wordt er per maaltijd voor 300 tot 350 euro aan voedingsmiddelen gekocht en zijn we per jaar een 1000 tot 1500 euro kwijt aan kookgerei, keukenmaterialen e.d., wat op ongeveer 5000 euro per jaar neerkomt.

Dit geld hebben we in de afgelopen jaren op verschillende manieren bijeen gesprokkeld door bevriende (doopsgezinde) kerken te vragen ons te gedenken door middel van een collecte met een specifiek doel, door giften van zowel particulieren als van organisaties en door geld genererende acties zoals een rommelmarkt en benefietmaaltijden te organiseren.

De afgelopen Kerstdis zijn een aantal etenswaren gesponsord door enkele supermarkten en bedrijven en we zijn druk doende om een meer permanente sponsoring te bewerkstelligen om vooral de maandelijkse voedingskosten omlaag te kunnen brengen; hiertoe gaan we ook in overleg met de supermarkten of zij verse producten tegen de bederfdatum aan beschikbaar willen stellen voor onze maaltijd.

Het voortbestaan van de Doperse Dis valt of staat met voldoende geld in kas en helaas komt de bodem in zicht, vandaar deze 'bedel'-brief temeer daar het onze ambitie is om na overleg met INLIA (Internationaal Netwerk voor Locale Initiatieven met Asielzoekers) ook met enige regelmaat gratis maaltijden voor en samen met asielzoekers te gaan bereiden.