

Nieuwsbrief Doopsgezind Wereldwerk

December 2023

Overname van artikelen is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd!

In deze Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief vindt u een aantal artikelen over de activiteiten waar Doopsgezind Wereldwerk betrokken is bij het werk van broeders en zusters op diverse plekken in de wereld. Allereerst vragen we uw aandacht voor een noodkreet vanuit de doopsgezinde broederschap in Tanzania, waar overstromingen naast materiële schade ook dood en verderf hebben gezaaid. Daarnaast is er meer nieuws uit Oekraïne over de trauma-therapie. Verder een aankondiging van een comforterwerkdag op 4 januari as. in Zwolle. De samenwerkende doopsgezinde hulpwerkorganisaties (EMRO) hebben besloten om in 2024 de comforters weer naar Oekraïne te sturen. Uw inzet blijft dus broodnodig. De doopsgezinden in Ouddorp berichten over de betrokkenheid van de gemeente bij een jonge gemeente in Kyiv. Tenslotte zouden we u van harte willen uitnodigen voor het Wereldwerk-festival annex Nieuwjaarsbijeenkomst die op zaterdag 27 januari in Dopersduin wordt gehouden. Veel leesplezier en u weet het: overname van artikelen is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd. Rest ons u allen gezegende kerstdagen toe te wensen plus vrede en al het goede voor 2024. Nu meer dan ooit nodig!

Overstromingen Tanzania

Gezamenlijke noodhulpactie via doopsgezinde broederschap in Tanzania

Niet als andere streken in Oost-Afrika is afgelopen maand ook het noorden van Tanzania getroffen door de zwaarste overstromingen in jaren. Deze overstromingen hebben veel slachtoffers gemaakt en daarnaast is er veel materiële schade. Regen en modderstromen hebben de meeste open waterbronnen in de getroffen gebieden vervuild, waardoor het risico bestaat dat er besmettelijke ziektes uitbreken. Verder is veel landbouwgrond onbruikbaar geworden. Vanuit doopsgezinde broederschap in Tanzania (Kanisla la Mennonite Tanzania - KMT) kwam een dringend verzoek om noodhulp. Men zit dringend verlegen om voedsel, dekens en (tijdelijk) onderdak. In de diverse doopsgezinde gemeenten hebben deze overstromingen tot nu toe 17 slachtoffers geëist. De noodkreet kwam in eerste instantie binnen bij de Doopsgezinde Zending, Doopsgezind Wereldwerk en de ADS hebben zich bij de actie aangesloten. Inmiddels is al een eerste bedrag overgemaakt naar Tanzania, maar we zouden graag veel meer hulp willen bieden. Steun deze actie en laat daarmee de broederschap in Tanzania niet in de kou staan.



Steun deze actie voor Tanzania

maak uw uw bijdrage over op NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk o.v.v. Overstromingen Tanzania

Dopersduin Zaterdag 27 januari Wereldwerk-festival

U bent van harte welkom op het Wereldwerk-festival van Doopsgezind Wereldwerk. Datum: zaterdag 27 januari van 10.00 - 16.30 uur. Plaats: Dopersduin te Schoorl. Een dag met allerlei workshops rond vrede en verzoening, soms verbaal, maar zeker ook creatief, voor jong en voor oud. Jong en oud leren vrede, maar kun je vrede wel leren? Je bent evt. al vanaf vrijdagmiddag 26 januari 17 uur welkom in Dopersduin en je kunt ook tot en met zondag blijven. Voor kinderen en jongeren is er een speciaal programma. Meld je graag liefst zo snel mogelijk aan via: wereldwerkfestival@gmail.com De kosten voor het festival zijn € 15,- met de mogelijkheid om een warme maaltijd mee te boeken op zaterdag voor €13,50. Overnachtingen kosten extra. Zie de link voor de overige kosten. Mochten de kosten een bezwaar zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het onderstaande email-adres. Geef je nu op: wereldwerkfestival@gmail.com

Druk hier voor meer informatie over het Wereldwerk-festival



Oekraïne: Traumatherapie van start

Op een voormalige camping in het Karpaten-gebergte is door onze broeders en zusters in Oekraïne een plek gecreëerd waar mensen kunnen bijkomen en leren omgaan met traumatische ervaringen ten gevolge van de huidige oorlog in het land. Doopsgezind Wereldwerk ontving kortgeleden het onderstaande verslag. Na maanden van werkzaamheden zijn containers omgetoverd tot comfortabele en gezellige woningen. Ze zijn voorzien van noodzakelijk meubilair. Zo is te midden van mooie rivieren en bergen een heilzame plek gecreëerd. Inmiddels zijn de eerste families voor het 'Trauma Retreat programma' gearriveerd. Het is de bedoeling dat dit een plek is waar families die hebben geleden onder de oorlogshandelingen allereerst rust kunnen vinden om vervolgens de trauma's te verwerken. Door gemeentelieden uit onder meer Molochansk en Tokmak is niet alleen getimmerd en geschilderd, maar er is ook verwarming en waterleiding aangelegd. Daardoor kon het centrum al na korte tijd worden geopend. Een oorlog laat sporen na in het hoofd van mensen, zowel jong als oud. Deze mensen kunnen op deze serene plek en in alle rust en met professionele hulp weer een beetje op de been worden geholpen. Kortom: nu begint het echte werk! Deze klus is geklaard door de inzet van velen. We hopen en bidden dat veel mensen op deze plek het leven weer een beetje op orde krijgen, maar dat vergt inzet, tijd en geld. Mensen dienen, God dienen! Oleksii Makayov, coördinator hulpwerk in Oekraïne.



Steun ons werk in Oekraïne:

maak uw uw bijdrage over op NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk o.v.v. Traumatherapie Oekraïne

Donderdag 4 januari 2024: Comforterwerkdag in Zwolle

Tweede comforterwerkdag: Samen werken aan comforters voor Oekraïne. Denkend aan de geslaagde werkdag van vorig jaar, kwam de comfortergroep in Zwolle op het idee om het idee om werkdag te organiseren. Daarom kunt u op donderdag 4 januari in de doopsgezinde kerk in Zwolle weer samenwerken aan comforters voor Oekraïne. De dag begint om 10.30 uur en wordt rond 15.30 uur afgesloten. We hopen op ongeveer 20 deelnemers (veel meer kunnen we niet zinvol aan het werk houden). Het programma ziet er als volgt uit: vanaf 10.00 uur bent u welkom. 10.30 uur is de gezamenlijke start. van 12.30 uur - 13.30 uur is een zgn. 'potluck-lunch' vanaf 13.30 uur wordt weer verder gewerkt. De dag wordt rond 15.30 uur afgesloten met koffie en thee. U bent welkom op deze dag, of u nu ervaren bent of 'groen'. Het adres van de doopsgezinde kerk is Wolvenverstraat 9. Materiaal voor de comforters is welkom en kan worden gedoneerd. Denk hierbij aan katoenen overhemden, katoenen linnen en katoenen dekbedhoezen (zowel voor- als achterkanten). Een rol dikke vulling is aanwezig. Een financiële bijdrage (o.a. voor de kosten van verwarming van de kerk en de vulling van de comforters) is welkom. U kunt die overschrijven op: Rekeningnummer NL86 INGB 0000 8834 03. t.n.v. Doopsgezinde gemeente Zwolle, onder vermelding van Comforters. Opgeve voor de dag: Het zou prettig zijn als u zich vooraf per email opgeeft bij Karin Janze en Aart Hoogcarspel: a.p.hoogcarspel@gmail.com



Steun ons werk in Oekraïne:

maak uw uw bijdrage over op NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk o.v.v. Oekraïne

Oekraïne-project doopsgezinde gemeente Ouddorp

In de afgelopen maanden zijn in de doopsgezinde gemeente Ouddorp voorbereidingen getroffen voor een nieuw project. Het is een 'diakonaal zendingsproject' waarin veel plaats is voor materiële steun. Het gaat om de ondersteuning van een jonge doopsgezinde gemeente in Kyiv. Het project in deze stad wordt gecoördineerd door het predikantentechnischpaar: Sergel en Nasya Phillipov, die eerder actief waren in de doopsgezinde gemeente in Molochansk. Deze plaats bevindt zich nu echter in bezet gebied. Zij zijn nu in Kyiv betrokken bij de vorming van deze nieuwe gemeente. Op verzoek van de burgerlijke gemeente richt men zich op mensen die ten gevolge van de oorlog in armoede moeten leven. Vaak zijn deze mensen de oorspronkelijke woonplaats ontvlucht. Daarnaast dienen veel zonen of echtgenoten in het leger, en niet iedereen keert heelhuids terug in de praktijk werkt men vooral met jongeren en jong-volwassenen. Een aantal mensen heeft inmiddels besloten om toe te treden tot en mee te doen in deze nieuwe gemeente. De contacten met deze gemeente zijn voortgekomen uit het graanproject van de gemeente. In navolging van Menno de Vries uit Friesland is rond Ouddorp ook het zgn. Turkey Red Wheat verbouwd. Turkey Red Wheat is een tarwe ras dat ook wel eens 'doopsgezind graan' wordt genoemd. Een deel van de oogst is reeds in de vorm van meel naar Oekraïne gebracht. In het project wordt nauw samengewerkt met Doopsgezind Wereldwerk en Multiply, een Duitse zusterorganisatie. Hoe de samenwerking tussen de doopsgezinden in Ouddorp en Kyiv gestalte krijgt, zal in een later bericht uit de doeken worden gedaan.



Klik hier voor het laatste nieuws op de facebook- pagina van Doopsgezind Wereldwerk

Geef u nu op voor het Wereldwerkfestival in Dopersduin!!

wereldwerkfestival@gmail.com



Doopsgezind Wereldwerk Amersfoortweg 11 1324PE Almere secretariaat@dgwereldwerk.nl Wilt u deze Nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een bericht naar secretariaat@dgwereldwerk.nl Deze Nieuwsbrief wordt verstuurd naar secretariaten en voorgangers van doopsgezinde gemeenten, alsmede naar degenen die geregistreerd staan als Vrienden van Doopsgezind Wereldwerk. Klik op deze link als u de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen

