

Lieve vrienden,

We zijn heel erg blij dat Daoud Nassar binnenkort weer naar Nederland komt, en dat er meerdere plekken zijn waar we hem kunnen ontmoeten. Natuurlijk zal hij aanwezig zijn bij de Vriendenmiddag Tent of Nations op zaterdagmiddag 8 februari in Driebergen, waarvoor we een prachtig en inspirerend programma hebben samengesteld. Hij zal ook bij meerdere publieksbijeenkomsten in Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam zijn indrukwekkende verhaal delen. Hoe houdt hij het vol nu hij al tientallen jaren verwickeld is in een uitputtende juridische strijd met de Israëliische autoriteiten en voortdurend te maken heeft met bedreigingen en beperkingen? Hoe ziet de situatie er momenteel uit? Hoe verzet hij zich tegen de wanhoop? Wat is het perspectief? Wat kunnen wij doen? Van harte welkom!

Welkom bij de Vriendenmiddag op 8 februari 2025

Daoud Nassar zal dit jaar zelf aanwezig zijn bij de Vriendenmiddag Tent of Nations op zaterdagmiddag 8 februari 2025 in Driebergen. Je bent van harte welkom bij deze bijzondere bijeenkomst aanwezig te zijn. We luisteren naar Daoud, die ons zal bijpraten over de huidige situatie en met ons delen hoe hij zich blijft verzetten tegen de wanhoop. We luisteren ook naar vrijwilligers die recent bij Tent of Nations waren en zo kostbare solidariteit in de praktijk brengen. We verdiepen onze kennis in masterclasses, delen ervaringen in gespreksgroepen, en we worden geïnspireerd door muziek, creativiteit, heerlijke Palestijnse hapjes en de ontmoeting met elkaar. Benieuwd naar het hele programma? Lees het [hier](#). Meld je uiterlijk 4 februari aan via tentofnationsnl@gmail.com

Daoud Nassar in Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen

Je bent ook van harte welkom bij één van de publieksbijeenkomsten waar Daoud Nassar zijn indrukwekkende verhaal zal delen. We gaan met Daoud in gesprek, maar zullen ons ook laten inspireren door aansprekende poëzie van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish en luisteren naar ervaringen van vrijwilligers die recent bij Tent of Nations zijn geweest, om zo als een schild van liefde om de familie Nassar heen te staan en hen enige bescherming te bieden tegen geweld en intimidatie.

Pauluskerk Rotterdam
donderdag 6 februari, 19.00 – 20.30 uur

[Meld je aan.](#)

Pakhuis de Zwijger Amsterdam
vrijdag 7 februari, 19.30 – 21.00 uur

[Meld je aan.](#)

Wijkcentrum Brebl Nijmegen
zondag 9 februari, 14.30 – 16.00 uur

[Meld je aan.](#)

Voel je vooral vrij deze uitnodiging door te sturen binnen je netwerk, te delen in een nieuwsbrief of op een website, of gewoon je buurvrouw, collega of vriendin uit te nodigen om mee te gaan. Van harte welkom!

Met een hartelijke groet, graag tot ziens binnenkort,
Hans Baart, Sofie Doorman, Meta Floor, Chris Kors